



דאדורנט של עבודת ה'

ביום שלישי בבוקר הזמינו אותי להעביר שיעור באחד המוצבים ליד הבית שלי בעוטף עזה וכמובן ששמחתי להגיע. מחלקת בני ישיבות הסדר בתעסוקה מבצעית שוחקת, והמפקד שלהם אישר להם לקבל כוחות משיעור תורה. אשרי צה"ל שאלו מפקדיו וחיליו, ואשרי הרבנות הצבאית הראשית שדואגת להכניס ללוח"צ הצבאי 'ימי ישיבה' שנותנים המון כוחות לחיילים. אשרי הרבנים הצבאיים שמוסרים את נפשם ימים ולילות בשטח, רחוק מהמשפחה ומהילדים שלהם, ודואגים לעוד עשרות ומאות ילדים שלהם מהבסיסים ומהמוצבים שבאחריותם.

ממש חשוב לי להזכיר פרויקט מופלא של הרבנות הצבאית הראשית והרבנים הצבאיים: הקן הפתוח של הרבנות הצבאית!! זה פשוט נפלא!! במספר 052-9414414 זמינות ברמה גבוהה מאוד, 24/7 ממש, לכל שאלה הלכתית שמתעוררת מהשטח וגם לשאלות כלליות.

עשרות ומאות מפקדים וחיליים אומרים לי שזה פשוט מציל אותם! יש מענה שפותר בעיות בצורה כל כך פשוטה ונעימה וזה מונע חילול השם גדול וגורם לקידוש השם עצום!

לפני תחילת השיעור הגיע אלי לרכב חייל ושאל אותי: "האם תוכל בבקשה לדבר על החשיבות של היגינה אישית: מקלחות, סידור כביסה, צחצוח שיניים, ניקוי אסלה אחרי שירותים, שטיפת כוסות שמשמשים בהם, שינה עם מצעים נקיים...? ועוד דבר: האם תוכל בבקשה גם לדבר על החשיבות בהשקעה בצידוד לחימה משופצר כמו שצריך ונראות מבצעית של לוחם?"

הסכמתי בשמחה. פתחתי את השיעור במשהו קצר על פרשת השבוע, ואז הבאתי את מאמר חז"ל הקדושים בגמרא בשבת (ג) "רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, משום שנאמר: כל פעל ה' למענהו..." - כלומר: את הכל ברא ה' לכבודו, וברחיצה יש משום כבוד הבורא, לפי שהאדם נברא בצלם אלוקים. רש"י הקדוש במקום מוסיף: "...ועוד דהרואה בריות נאות, אומר: ברוך שככה לו בעולמו". והמאירי על הגמרא הזאת מוסיף שאף תלמיד חכם עושה כן, ואפילו כוונתו ליפות את עצמו - מותר, לפי שאין כוונתו אלא להיראות נאה בין הבריות, שלא יתחלל שם שמים על ידו.

מתוך דברי חז"ל הקדושים המשכתי בסגנון שלי, ואמרת לחיילים: דאדורנט זה חלק מהכוננות של עובד ה'! ויש עוד כללים בדרך ארץ שקדמה לתורה ומונעת חילול השם ומביאה לקידוש השם: "הכל לפי מנהג המדינה" והפלוגה. אם כולם ישיגו במצעים מהבית, אל תישן בשק"ש. אם כולם משופצרים כמו שצריך, תוביל את השפצורים האלה, ואפילו תשלם כסף בשביל לקנות משהו שנחשב יותר יוקרתי ומבצעי - זה קידוש השם!

על צחצוח שיניים לא צריך לדבר, גלח"צ נעליים - אל תסתמך על אחרים - תמיד תדאג שיהיו לך 2 קופסאות, עדיף להיות תמיד מהנותנים וגומלי החסדים. יש לך מכנס או חולצה בלאי - תבקש מיד להחליף. כולם מסתכלים עלינו - אנחנו עם הכיפות, מצפים מאיתנו, בוחנים אותנו, ובעזרת ה' יתברך כשאנחנו עומדים במבחנים - אנחנו זוכים ממש בפשטות לקדש שם שמים, וכשהחליה, אנחנו לא עומדים במבחנים, אז ללא שימת לב, אנחנו עלולים לגרום לחילול ה'.

כל כך חשוב לשים לב למה שחז"ל הקדושים מדריכים אותנו: "כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו - חייב מיתה, שנאמר: 'כל משנאי אהבו מות', אל תקרי משנאי אלא משנאי...". כותב רש"י הקדוש: "משנאי - שממאסין עצמן בעיני הבריות והבריות אומרים: אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה משנאי את התורה". אנחנו כל הזמן מתאמצים לקדש שם שמים ושיהיה שם שמים מתאהב על ידינו! חשוב לזכור שאסור להיות חיילים מצ'וקמקים!

חיילים עובדי ה' צריכים להיראות תמיד מדוגמים, נקיים, מסודרים, מריחים נעים. צריך שצידוד החימה שלנו יהיה משופצר ברמה הכי גבוהה. מי שמבין קצת כמושגים צבאיים של הפלוגות המבצעיות הוותיקות מכיר את המושג אמלחיה - שם תופרים וסטים איכותיים וכל מיני פק"לי כיסים מיוחדים וחובקים לנשק ועוד דברים שכל לוחם וותיק שמח להיות מצויד בהם. אסור לזלזל בזה! זה מרים את המורל של הלוחמים בפלוגה, נותן תחושת סיפוק וגורם לרמת מבצעיות גבוהה יותר.

כן אחים אהובים. בתוך עמי אנוכי יושב. אני יודע שכל השפצורים האלה מגיעים עם הרבה 'וואסח' ותחושות שיש בהן גם התנשאות ומשחקי פז"מ וכל מיני דברים נלווים שלא ראויים, ואנחנו ממש לא חלק מזה, אבל מי שעובד ה' אמיתי יודע לנהוג כמו רבי מאיר בגמרא בברכות: "תוכו לקח - קליפתו זרק". את התוך הפנימי - את הסדר, המקצועיות ורמת המוטיבציה, אנחנו לוקחים, ואת הקליפות אנחנו זורקים וכל הזמן מסתכלים בעין טובה על כולם ורגילים לדון לכף זכות כל אדם!

לסיכום: עלינו להיות עם כמה שיותר תשומת לב ורגישות מיוחדת לסובבים אותנו, וממילא להקפיד על הנראות שלנו - גם הכללית וגם המבצעית.

טיפ למיטיבי לכת: להיות הראשונים ששמים לב למי חסר גלח"צ, שמפו, דאדורנט, גרבי צבא, מגבת רחצה או פנים ולרוץ לתת משלך, עוד לפני שהוא צריך לבקש. בתהלים כתוב: "אשרי משכיל אל דל" - המשכיל רץ אל הדל לפני שהדל צריך לפשוט את ידו.

ואחרון אחרון חביב: בבקשה קחו כביסה של חברים שלכם שסוגרים שבת ותחזירו להם את הבגדים מכובסים ביום ראשון. זה קידוש ה' ענק!

ב"ה

לב לב
לדעת
תכנית לימוד בחסידות

לצלול
בחסידות

שלושה ימי עיון לבני הישיבות
שיעורים מיוחדים | התועדויות

ראשון כ"ז אב - שלישי כ"ז אב
תוכן עשיר ומגוון

פנסיון מלא | לינה בבית הארחה בכפר חב"ד
התוכנית אינה מיועדת למשפחות

פרטים והרשמה בטל: 054-6380903 (מוישי)

מחיר: 120 ₪
לנרשמים עד יום ראשון יז אב - 90 ש"ח

בהשתתפות הרבנים:

 הרב יחזקאל סופר	 הרב מנחם וויזנר	 הרב זלמן טציפין
 הרב מיכאל טייב	 הרב מיכאל טייב	 הרב שמואל שליט

ורבנים נוספים